

Langs de Vliegveldlaan, ter hoogte van de Tomstraat, staat een kleine landelijke kapel, in hout en leem. De Tomstraat was de oude weg van Sint-Truiden naar Luik, of "*Luykerbaan*" langs Groot-Gelmen, Heers, Horpmaal, enz..

Reeds in 1467 bestond hier een bidplaats, waarrond de Luikenaars voor de veldslag van Brustem, hun tenten opsloegen en hun wagens met mondvoorraad en munitie opstelden. Op deze plaats zou men het langste stand gehouden hebben.

De naam "*Spikkenboomkapel*" komt door het feit dat nabij deze kapel een "spikkenboom" of meidoorn bloeide.