

VII.D.04. HET GEVECHT OP TERSTOK

Brustem en omgeving kende reeds een week de bezetting. De slag te Halen was op 12 aug. gestreden, het fort van Loncin werd op 15 aug. uitgeschakeld. De laatste forten vielen 's anderendaags.

Maandag 17 aug. in de voormiddag bevonden zich te Terstok-Brustem een 110 Belgische Gidsen-verkenners. Het was het 3e eskadron van de 2e groep van het 1e ruiteregiment Gidsen. Ze maakten deel uit van de Belgische ruiterdivisie onder generaal Leon De Witte. Onder bevel van commandant baron Fernand de Wykerslooth de Rooyesteyn (01) waren ze om 03.30u 's morgens bij Budingen vertrokken. Via Diest, Herk-de-Stad en Nieuwerkerken hadden ze Brustem-Terstok bereikt. Hun opdracht was het noorden van St-Truiden en de richting Borgloon te verkennen om de ligging van de Duitse troepen te bespieden.

Een peloton (36 manschappen) had de landelijke herberg 'Bij Truike' (02) uitgekozen als observatiepost. De drankgelegenheid lag Terstokstraat 6 naast Bernissembos op de grens met St-Truiden en Zepperen in de Brustemse enclave Terstok. De uitbater was Alfons Lassau, weduwnaar van Gertrude Menten. De andere Gidsen lagen wat verderop.

Daar er nergens in de streek Duitsers te bespeuren vielen, achtten ze, misschien wat overmoedig, de tijd gunstig om zich te ontspannen na hun deelname op 12 aug. aan de succesrijke slag bij Halen tussen Velpen en Loksbergen. Enkelen rookten en dronken een glas bier in 't café; anderen, aangelokt door 't zwoele weer, lagen rustig in het gras voor de herberg of waren zich een weinig aan 't opfrissen. Twee hadden in een nabijgelegen hoeve wat appels en peren gekocht. Hun paarden stonden met de teugels aan de bomen gebonden (03).

Ze beseften niet dat nog geen duizend meter verder in het Aloysiusinstituut langs de Kasteelstraat te Zepperen een compagnie (3 pelotons) van het Duitse 8e infanterieregiment Leib-Grenadiers uit Brandenburg, onder leiding van de jonge bevelhebber luitenant von Guretszky-Cornitz (04) pas ingekwartierd was.

Een vijandelijk vliegtuig had hen echter opgemerkt en schoot een vuurpijl af. Plotseling daagden om 14.30u tussen de hagen en bomen, 2 pelotons Duitse grenadiers op, die door de observator niet gesignaleerd waren. Vooraleer de Belgen zich rekenschap konden geven van de toestand, knalden de Duitsers er reeds verscheiden neer. Enkelen konden nog sabel en Mauser-repeteergeweer grijpen, op hun paard springen en wegvlugten. Ze werden achtervolgd tot in Melveren, waar in de Schoolstraat niet ver van de gemeenteschool, een gesneuvelde Gids lag (05). 'De jongen lag daar rustig, met zijn hoofd tussen de armen en de gebogen knieën, alsof hij zopas van zijn paard was gevallen en onmiddellijk opnieuw recht zou staan' (06). Daar bestookten de Duitsers de vluchtende Gidsen van achter een barricade. Mogelijk hadden hier nog gevechten plaatsgehad, want naast de wegversperring lag het graf van een gesneuvelde Duitser (07).

Rechts van de steenweg St-Truiden-Hasselt, langs de spoorweg in de Keelstraat lag in een aardappelveld wachtmeester Gustaaf Van Dooren uit Schaarbeek (08). Een andere Gids had zich, volgens een getuige, tijdens het gevecht in het aardappelkruid verscholen en was toen de duisternis viel kunnen wegsluipen in de richting van Kortembos. Langs deze weg lagen ook 2 dode paarden. Jan-Baptist Knops (09) uit Mechelen verdedigde zich tot zijn laatste kogel, zag toen dat hij niet meer kon ontsnappen en stak zijn armen in de hoogte als teken van overgave. Hij werd ter plaatse in het Rellenveld (10) neergeschoten met 12 kogels. Toen men hem vond op 20 aug. te 08.00u werd hij op het kerkhof te Melveren begraven.

Twee soldaten waren in de herberg gevlucht. De Duitsers staken gewoon de woning in brand. De ongelukkigen, die niet meer konden ontsnappen, vuurden tot alle kogels verschoten waren. Een Belgische soldaat sprong vanuit het zoldergat op de mestvaalt. Hij bleef er geruime tijd liggen, zodat de Duitsers hem dood waanden. Een zekere Petercil uit Vilvoorde werd gewond, maar geraakte nog in de hoeve van Eduard Vanderschot (11) in de Keelstraat. Hij kreeg er burgerklederen en kon vluchten. Slechts verkoolde beenderen bleven in de herbergkelder liggen. Een kapelletje in een perenboom tegen de westelijke gevel bleef onbeschadigd.

Een eindje verder langs de Terstokstraat lag een burger in een beemd. Het was de herbergier, de 60-jarige Alfons Lassau (12) Hij bevond zich tussen de Gidsen en de oprukkende Duitse infanteristen. De man werd afgemaakt met bajonetsteken, niettegenstaande hij luid om genade smeekte. Zijn naam werd vermeld als burgerlijk slachtoffer op het oorlogsmonument te Brustem.

Luitenant-ridder Adelin de Menten de Horne (13), werd met 2 onderofficieren en 9 soldaten gevangengenomen en gedurende 4 jaar in een Duits gevangenkamp opgesloten. De meid van Alfons Lassau, Nie Poncelet (14), die verderop met haar vader in een afgelegen huis in het Bernissembos woonde, werd aan een touw achter een kar meegevoerd naar Zepperen. Op deze kar lagen ook gewonden, die naar de meisjesschool gebracht werden. Duitse gekwetsten kregen verzorging in de kasteelhoeve van Felix de Pitteurs, tegenover het Aloysiusinstituut. De gedode Belgen werden aan hun lot overgelaten. Zo werd Jules Vantilt, de zoon van de burgermeester-koster, uit Wijer, er door zijn vader Jan-Hendrik Vantilt en de bereidwillige biggenkoopman Alfons Remels in een veld gevonden. De 24-jarige brigadier Vantilt werd al van bij de aanvang door een vijandelijke kogel getroffen in het been. Hij verstopte zich in een aardappelveld, werd opgemerkt en met een bajonetsteek in de keel gedood. Tussen zijn besmeurde handen stak nog in doodsstrijd afgerukt aardappelloof. Zijn vader laadde hem op een boerenkar en rond 15.00u kwamen ze in Wijer met het in de hete augustuszon ontbindende lichaam. Na een korte plechtigheid werd hij in een ruwe, withouten kist aan de aarde toevertrouwd. Een gedenksteen herinnert in Wijer aan dit oorlogsslachtoffer. De andere gesneuvelden werden in alle haast door de paters assumptionisten ter plaatse begraven.

Tijdens het gevecht op Terstok vielen 13 gekende Belgische militairen: 3 Gidsen werden op het kerkhof te St-Truiden begraven: Amadée Braem, Gustaaf Van Dooren en Karel Lambrechts (15) Jan-Baptist Knops vond te Melveren een rustplaats. Brigadier Jules Vantilt (16) werd reeds in zijn geboortedorp begraven. Acht vonden

een voorlopige begraafing op de plaats van het onheil: wachtmeester Gilbert Fagnart uit Sarlaringen (17), Karel-Jacques-Jules Brahy uit Herve (18), Franciscus Leemans uit Bonheiden (19), Remigius T. Vandevoorde uit Merelbeke (20), Libert L.J. Everaerts uit St-Joost-ten-Noode (21), Virgile-Sylvain Ouart uit Orp-le-Grand (22), brigadier Edgard Moors uit Lokeren (23) en Arsène Machuraux uit Seraing (24). Hun namen werden echter niet op hun voorlopig graf vermeld.

De volgende winter werden de acht inderhaast begraven verkenners, waarbij de asse van 1 of 2 verkoelde militairen, ontgraven door Alfons Schoofs uit Zepperen en opgeborgen in de lokalen naast de meisjesschool. Donderdag 04 febr. 1915 bracht men ze over naar het kerkhof van Zepperen. Volgens Armand Schoofs, wiens vader de lijkkasten had gemaakt, werden er op het grondgebied van Zepperen en de enclave Terstok negen slachtoffers gevonden. In het overlijdensregister werd geen enkel oorlogsslachtoffer ingeschreven. De gemeenterekening van 1915 vermeldde slechts zes doodskisten voor de gesneuvelde Belgische soldaten tegen 10 F per stuk.

Op de foto genomen door Gaspar Mommen op 04 febr. 1915 merken we zeven zerken: 3 grote en 4 die minder hoog waren (25). Ze werden in een gemeenschappelijk graf gelegd. Achteraf werd er een overkapping geplaatst zoals blijkt uit een prentbriefkaart uit 1920. In augustus 1915 werd tijdens de herdenkingsdienst een gedenkprentje gegeven: *'Tot godvruchtig aandenken van onze acht dappere soldaten der Gidsen en eenen vreedzamen burger, gesneuveld in het gevecht op Ter Stock, de 17 augustus 1914'*.

Op hun graf werden verschillende geschriften geplaatst, maar op bevel van de Duitsers moesten ze telkens weggenomen worden omdat ze het als beledigend voor de bezetter vonden.

De Gidsen, die aan de onverhoedse aanval door de Duitse grenadiers op 17 aug.'14, konden ontsnappen, vluchtten over de spoorweg in de richting van Kortebos. Langs de hoeve Kasselaar trokken ze via de bosrijke Heide en het Gebrand Lindeke naar het Mieropbos bij Kozen en daarna naar het Leihaertbos tussen Rummen en Wijer. Daar telde men nog 30 manschappen te paard en 30 te voet. Omstreeks 18 u werden ze opnieuw aangevallen. Hier zouden 2 Belgische Gidsen en 3 Duitsers gesneuveld zijn. Pas op 18 aug. keerde luitenant Georges Wittouck, die later sneuvelde aan het Schipdonkkanaal van Merendree (Nevele), met 4 ruiters terug binnen de verdedigingslijn. Commandant de Wykerslooth en luitenant Guy Reyntiens volgden later te voet met amper 25 mannen, zijnde éénvierde van de vertrekkers.

Tien jaar na de 'Slag der Zilveren Helmen', in 1924, werd te Halen een gedenkteken ingehuldigd in aanwezigheid van de Koning-Ridder Albert I en generaal Leon De Witte. Er was een militair kerkhof aangelegd te Velpen nabij Halen. Daar werden de lichamen der gesneuvelden van het gevecht op Terstok bijgezet in mei 1924: wachtmeester Gustaaf Van Dooren en soldaat-ruiter Amadée Braem, die op het kerkhof van St-Truiden lagen evenals soldaat-ruiter Jan-Baptist Knops, die in Melveren rustte. Eerste wachtmeester Karel Lambrechts werd van St-Truiden naar Veltem-Beisem overgebracht. Ook de vijf gekende gesneuvelden die in Zepperen begraven lagen, kregen in Velpen hun laatste rustplaats: wachtmeester Camille Fagnart, brigadier Libert Everaerts,

soldaat-ruiter Franciscus Leemans, soldaat-ruiter Remigius Van de Voorde en soldaat-ruiter Virgile Overt.

Er liggen ook vier onbekende militairen van het 1e regiment der Gidsen die op 17 aug. 1914 sneuvelden te Zepperen. Denkelijk zijn dit: soldaat-ruiter Karel Brahy, brigadier Edgard Moors en soldaat-ruiter Arsène Machuraux. De vierde onbekende militair zal wel voor altijd een geheim blijven. Sneuvelden er dan 14 militairen? Het herinneringsplaatje uit 1994 heeft het over 12 Belgische ruiters. Nochtans lagen er te Zepperen 5 bekenden en 4 onbekenden, 3 te St-Truiden, 1 te Molveren en 1 te Wijer. Totaal 14 gesneuvelde militairen (26).

Eerste perk links liggen: C.Fagnart, F.Leemans, een onbekende, J.B.Knops, A.Braem en G.Van Dooren.

Eerste perk rechts liggen: een onbekende, L.Everaerts, een onbekende, R.Van de Voorde, V.Overt, een onbekende.

J.Vantilt en K.Lambrechts werden in hun woonplaats begraven. Te Velpen (Halen) rusten ook vijf Gidsen die op 18 aug. 1914 sneuvelden: Pierre Henderson, Michaël Dumont, Albrecht Jambon, Leopold Druwé en Cyrille Michel.

Op 17 aug. 1994, dus 80 jaar na de schermutseling, werd nabij de huidige hoeve Gaens in de Keelstraat, waar vroeger de herberg 'Bij Truïke' stond, een herinneringsplaatje aangebracht door de Remacluskring uit Zepperen: *'Op 17 augustus 1914 werd hier bij Bernissembos het 3de eskadron van het Belgische 1ste ruiterregiment Gidsen op verkenning onverhoeds aangevallen door de 1ste compagnie van het 8ste infanterieregiment Brandenburgse Leibgrenadiers. 12 Belgische ruiters en burger Alfons Lassaut werden gedood.'*

- 01.-Fernand-Charles-Ghislain-Marie-François de Wykerslooth de Rooyestein, °Brussel 10.06.1869-+St-Lambrechts-Woluwe 09.02.1954,
-z.v. luitenant-generaal baron Emile H.F.de Wykerslooth de Rooyestein, °1837-+1909, kolonel-korpsoverste van het 1e Gidsen (1887-1894) en adjudant van koning Leopold II.
Fernand werd later in 1915 commandant van de Belgische tolken bij het Britse hoofdkwartier.
- 02.-Herberg 'Bij Truïke' was een herberg en hoeve uitgebaat door Alfons Lassau, °Gorseme 07.09.1854-+Brustem-Terstok 17.08.1914, z.v. Lambert Lassau, handwerker te Nieuwerkerken en Barbara Berden, +Nieuwerkerken 24.05.1873.
-hij huwde te Brustem op 19.01.1881, was weduwn. sedert 1810 v. Gertrude Menten, °17.07.1833-+Br.Terstok 02.03.1910, naar wie de herberg genoemd werd. Zij was de d.v. Jan Menten, landbouwer te Brustem-Terstok en Anna-Maria Amerika, +Br.19.02.1871.
In de geboorteakte en de huwelijksakte werd 'Alfons Lassau' vermeld. Op het gedachtenisprentje werd 'Lassaut' gedrukt. De beide schrijfwijzen worden gebruikt door naamgenoten.
- 03.-Deze bevindingen werden opgesteld na inzage van volgende bronnen:
-Gerstmans Marcel.-'De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier', Sint-Truiden, 1964, blz.112 tot 117.
-A.Beckers en H.Noblesse, gemeenteonderwijzers.-'Monographie der gemeente Sint-Truiden. Oorlogsgebeurtenissen 1 augustus 1914-11 november 1918', stadsarchief Sint-Truiden dossier 547/25, getypt: 'Slag van den Senselberg', blz.17-18.
-Swennen August.-'De inval der Duitschers te Sint-Truiden Bloedige Ontmoeting bij Sint-Truiden tussen Belgische Gidsen en Duitse Huzaren', Patria, 1ste druk, 1919.
-Swennen August.-'De Duitschers in Limburg. Uit de oorlogsjaren 1914-1918', St-Truiden, Patria, 1921, 2de uitgave, blz.19-21.
-'Hemelvaart' (uitgave van de paters assumptionisten), jrg. 14, nr.77, dec.1936-jan.1937, blz.292.
-'L'Alumniste', jrg.16,dec.'36-jan.'37, nr.82, blz.305-311
-Archief Bisdom Luik.-'Verslag over de oorlog '14-'18 in Zepperen door de parochie-overheid, tussen juni en november 1919 gemaakt op verzoek van het bisdom'.
-Jozef Celis, Willem Driesen, Guy Fabry, André Frissaer, Alfons Heeren, Richard Knapen, Albert Manet, Hugo Nijs, Antoon Vanoirbeek, Clemens Willy Wintmolders.-'Zepperen in Twee Grote Oorlogen', Remacluskring Zepperen '94, blz.31-66
-Parmentier William.-'Historique du 1er régiment de Guides 1830-1930', (1928-1930)-Lijst van de gesneuvelden van het 1ste regiment Gidsen.
- 04.-Luitenant von Guretszky-Cornitz werd achteraf dodelijk ge-

kwetst in de plaats Mariette genaamd, t.w.v. Mons aan het kanaal van Saint-Ghislain. Hij stierf de dag nadien en verwierf het IJzeren Kruis. Deze luitenant had met 160 soldaten onderdak gezocht in de Aloysiusschool op maandag 17 aug. 1914 omstreeks 13.00u. De school ligt op een 900 m van de herberg 'Bij Truike'.

- 05.-Soldaat-ruiter Amadée Braem, °Haaltert 24.05.1893--St-Truiden-Melveren 17.08.1914, wonend te Kerksken (O.Vl.), arbeider. Stamnummer: 17.891.
De akte nr.410 in het overlijdensregister 1910-1919 van de Burgerlijke Stand te St-Truiden werd pas opgesteld op 11 dec. 1914. Een kogel had hem in volle borst getroffen. Met een stootkar werd hij naar het kerkhof te St-Truiden gevoerd en er begraven. In mei 1924 werd hij overgebracht naar het militair kerkhof te Halen-Velpen.
- 06.-Gerstmans Marcel.-a.w., blz.112.
- 07.-De begraven Duitse soldaat was hoogstwaarschijnlijk muskietier Boleslaus Alexander van het 48e infanterieregiment 10e compagnie, gesneuveld op 17 aug. 1914, bij Melveren. Zijn regiment had de nacht voordien doorgebracht te Sint-Truiden en omgeving. Het lijk werd op 22 febr. 1915 ontgraven en op het kerkhof te St-Truiden ter aarde besteld. August Swennen (zie 03) las de naam als 'Ulerander'.
- 08.-Wachtmeester Gustaaf-Augustin Guillaume Van Dooren, °Gistel 10.11.1893--St-Truiden-Melveren 17.08.1914.
-z.v. de stationschef te Schaarbeek. Stamnummer: 17.029.
-Akte nr.409 in het overlijdensregister 1910-1919 van de Burgerlijke Stand te St-Truiden werd pas opgesteld op 11 dec. 1914. Hij werd te Schurhoven begraven. In mei 1924 werd hij overgebracht naar Halen-Velpen.
Wachtmeester Gustaaf Van Dooren werd later postuum ridder in de orde van Leopold II.
- 09.-Soldaat-ruiter Jan-Baptist Knops, °Mechelen 19.08.1892--St-Truiden-Melveren 17.08.1914, ebenist of meubelmaker, -sneuvelde in het Relleveld ten zuiden van Melveren. Zijn lijk werd pas op 20 aug. rond 08.00u ontdekt. Daarom staat deze overlijdensdatum op zijn grafsteen te Halen. Hij werd eerst in Melveren begraven en in mei 1924 overgebracht naar Halen-Velpen.
-Akte nr.411 van het register 1910-1919 van de Burg. St. te St-Truiden werd pas ingeschreven op 12 dec. 1914.
- 10.-Het Relleveld ligt t.z.v. Melveren. De Rellestraat leidt naar dit bouwland.
- 11.-Eduard Vanderschot, °18.04.1877--29.03.1959, woonde in de Keelstraat 13 op 600 m van de herberg.
- 12.-Alfons Lassau, °Gorseme 07.09.1854--Br.-Terstok 17.08.1914
-weduw.v. Maria-Gertrude Menten, °17.07.1833--Br.-Terstok 02.03.1910, was de uitbater van de herberg 'Bij Truike'.
-Zijn overlijden werd door zijn buurman Henri Poncelet op 18 aug. 1914 aangegeven te Brustem. (Akte nr.21, overlijdensregister 1910-1919 van de Burg. St. te Brustem).
-begravenis: de kerk van Zepperen op dond. 10 dec. 1914.
- 13.-Ridder-luitenant Adelin de Menten de Horne, Gent 28.04.1876--Meerhout 13.01.1960, werd ter plaatse uitgeschakeld 'omvergeworpen door in paniek geraakte paarden raakte hij buiten westen en kwam pas bij toen hij gevangen was door

de Duitsers. Hij kon geen beweging meer maken en werd door de Duitsers overgebracht naar een hospitaal in St-Truiden.' Adelin werd naar Duitsland meegevoerd en verbleef in officierskampen. Begin 1919 keerde hij terug naar België.

Zijn vader Leon was ook cavalerie-officier en werd geboren in St-Truiden.

- 14.-Nie Poncelet was de huishoudster van Alfons Lassau. Zij was de d.v. Henri Poncelet, °Alken 10.10.1848, en Aldegondis Windmolders, °Alken 07.03.1851, die een 500 m verder in het Bernissembos woonden.
- 15.-Eerste wachtmeester Karel-Eduard-Marie-Hector Lambrechts, °Elsene 13.10.1891-+ST. 19.10.1914, was gehuwd en woonde te Veltem-Beisem. Hij was reeds sinds 1909 bij het leger. Stamnummer: 16.641. Hij werd gewond in de Keelstraat en overleed in het hospitaal in St-Truiden in de nacht van 19 aug. Men begroef hem in Schurhoven. In het overlijdensregister 1910-1919 van de Burg. St. te St-Truiden werd hij pas op 12 dec. 1914 ingeschreven in akte 413. Achteraf te Veltem-Beisem begraven.
- 16.-Brigadier Jules-Leopold Vantilt, °Wijer 18.12.1890-+Br.17.08.1914 was milicien van 1910 tot febr. 1913. Toen werd hij brigadier en '*volontaire de carrière*'. Hij was een jongeman van 1,69 m groot, blond haar en blauwe ogen. Stamnummer: 16.676.
Jules Vantilt werd door een kogel getroffen en achteraf afgemaakt met een bajonet. Zijn ouders in Wijer werden verwittigd dat hun zoon gesneveld was. Zijn vader, Jan-Hendrik Vantilt was er burgemeester-koster van 1905 tot 1921. Zijn moeder was '*Meen*', Philomena Lammens, °Kozen 15.04.1863, d.v. Jan-Karel Lammens, °Wilderen 1831-+Kozen 1906 en Lucie-Maria Bonneux, °Kozen 1840-+1890. Vader Vantilt vond zijn dode zoon, bracht hem naar huis en begroef hem. In het overlijdensregister van de Burg. St. van Brustem werd het overlijden van Juliaan Vanthilt pas ingeschreven in 1921.
Zijn naam prijkt op een klein oorlogsmonument tegenover de kerkdeur van Wijer met als plaats van overlijden Zepperen. Hij werd postuum ridder in de orde van Leopold II.
- 17.-Wachtmeester Camille-Gilbert Fagnart, °Sarlardinghe 25.03.1893-+Zep. 17.08.1914 was van beroep fijnregelaar. Hij ging bij het leger in 1910, werd brigadier in 1911 en wachtmeester in 1913. Stamnummer: 16.789.
Bij het gevecht rond de herberg werd hij gedood en ter plaatse begraven door de paters assumptionisten. Op donderdag 04 febr. 1915 werd hij herbegraven te Zepperen. Sedert 1924 rust hij te Velpen bij Halen.
Hij werd postuum ridder in de orde van Leopold II.
- 18.-Soldaat-ruiter Charles-Jacques-Jules Brahy, °Herve 10.11.1890-+Zep. 17.08.1914 was een brouwersgast uit Ben-Ahin en deed zijn dienstplicht tussen 1910 en 1913. Hij is waarschijnlijk één der 4 onbekenden die in Zepperen werden begraven en uiteindelijk in Velpen bij Halen hun laatste rustplaats vonden. Nochtans staat zijn naam daar niet op zijn grafsteen.
August Swennen noemde in 1919 als eerste: '*Karel-Jacques-Jules Brahy uit Herve*' onder de 6 (volgens hem) die te

- Zepperen in een gemeenschappelijk graf werden herbegraven.
- 19.-Soldaat-ruiter Franciscus-Jean Leemans, °Bonheiden 09.01.1891--Zep. 17.08.1914 was een landbouwwerker. Op zijn grafsteen te Velpen bij Halen staat als sterfdatum 14 aug. 1914. Stamnummer: 17.123.
Na ter plaatse bij het Bernissembos begraven te zijn, werd hij op donderdag 04 febr. 1915 herbegraven te Zepperen en in mei 1924 bijgezet te Velpen.
 - 20.-Soldaat-ruiter Remigius-Theofiel Van de Voorde, °Merelbeke 24.01.1893--Zep. 17.08.1914, was een bediende. Nadat hij sneuvelde werd hij ter plaatse begraven en op donderdag 04 febr. 1915 naar Zepperen overgebracht. In mei 1924 werd hij bijgezet op het militair kerkhof te Velpen. Stamn.17.817
 - 21.-Brigadier Libert-Louis-Julien Everaerts, °Sint-Joost-ten-Noode 15.11.1892--Zep. 17.08.1914 was kandidaat postbode. Eerst werd hij in de schaduw van het Bernissembos begraven waar hij sneuvelde. Op donderdag 04 febr. 1915 werd hij in een gemeenschappelijk graf te Zepperen geplaatst. In mei 1924 werd hij overgebracht naar het militair kerkhof te Velpen. Stamnummer: 17.398.
 - 22.-Soldaat-ruiter Sylvain Zéphirin (Virgile) Ouart, °Orp-le-Grand 07.05.1893--Zep. 17.08.1914 was ijzerdraaier. Op het oorlogsmonument te Orp-le-Grand, dicht bij Landen, prijkt zijn naam. Stamnummer: 17.645.
 - 23.-Brigadier Edgard-Louis Moors, °Lokeren 31.01.1893--Zep.17.08.1914 was een marskramer. Waarschijnlijk rust hij te Velpen op het militair kerkhof als *'onbekende militair van het 1ste regiment Gidsen, gesneuveld te Zepperen 17 augustus 1914'*. Stamnummer: 17.603.
 - 24.-Soldaat-ruiter Arsène-Joseph Machuroux, °Seraing 08.04.1892--Zep. 17.08.1914, was bediende.
Waarschijnlijk rust hij te Velpen op het militair kerkhof als *'onbekende militair van het 1ste regiment Gidsen, gesneuveld te Zepperen 17 augustus 1914'*. Stamnum: 17.220.
 - 25.-Misschien lagen er in de kelder twee verkoelde militairen, die in één kist geplaatst werden. Dus 8 lijken in 7 kisten
 - 26.-In totaal zouden er 14 gesneuvelde militairen zijn: 12 in Halen, J.Vantilt te Wijer en K.Lambrechts te Veltem-Beisem