

VIII.A.02. DE KLOKKEN

In januari 1935 vroeg de kerkfabriek aan het gemeentebestuur een tussenkomst in de aankoopprijs van een nieuwe klok. De gemeenteraad vond '*dat de tijden te slecht waren om nutteloze uitgaven te doen*'. In mei 1936 besliste de gemeenteraad dat de nieuwe kerkklok die het uur sloeg kosteloos elektrische stroom kreeg. Ze verbruikte slechts het tiende van een kilowatt per dag. In 1937 werd de kleine klok hersteld.

In de toren hingen drie klokken. De 1850 kg zware Laurentiusklok, die uit 1648 dateerde werd in 1872 hergoten door A. Van Aerschodt uit Leuven. Verder de Onze-Lieve-Vrouwklok uit 1872, die 1.250 kg woog en oorspronkelijk de banklok was, en de Christinaklok, die 800 kg woog, werd eveneens in 1872 hergoten.

In de herfst van 1942 stelden de Duitsers een inventaris op van de klokken in kerken en kapellen. Ze werden gerangschikt naar hun soort metaal of legering, gewicht en ouderdom. Klokken die dateerden van voor het jaar 1700 alsook beiaardklokken bleven ter plaatse. Klokken uit de 18e eeuw mochten als oproepklok gebruikt worden. Een klok gegoten tussen 1790 en 1850 werd aan een historisch onderzoek onderworpen en deze gegoten na 1850 werden onmiddellijk gesmolten. Elke kerk mocht één klok behouden. Brustem bezat drie klokken uit 1872.

In 1943 haalde de bezetter twee klokken uit de toren. Het betrof de Christina Mirabilisklok en de Onze-Lieve-Vrouwklok. De Laurentiusklok mocht blijven hangen. Naar het schijnt zou een Brustemse klok in de parochiekerk van Bloir (Tongeren) hangen, waar ze als oproepklok moest dienen.

De ontbrekende klokken werden in 1950 vervangen. De zwaarste in do-toon woog 1.269 kg, heette Maria en droeg haar beeltenis. Ze had als peter diaken Henri Daenen, °Brustem 11.12.1922-+Honolulu (Hawaï) 12.06.2002 (01), die in 1952 als pater Arsène naar Hawaï, Molokai vertrok.

De tweede in mi-toon woog 850 kg en kreeg de naam en de beeltenis van Christina. Ze had als peter priester Egide-Robert Coelmont, °Br.07.05.1896 (02). Beide klokken werden gegoten in de gieterij Sergeys te Leuven.

Tijdens de kerkbrand van 07 febr. 1965 donderden de drie klokken naar beneden. In mei 1968 werden de nieuwe klokken gewijd door monseigneur Joseph Heuschen. Het gemeentebestuur had eenparig besloten om 500.000 F te betalen in deze aankoop. Op de grote Laurentiusklok werd de familienaam van de raadsleden en de secretaris geplaatst: burgemeester Roger Poulus, schepenen Remi Bels en Gerard Schoofs, raadsleden Domien Marguillier, Emile Daenen, Jozef Dupont, Jozef America, Julien Boden en Oscar Knaepen, secretaris Florent Bortels.

- 01.-Pater Henri Daenen.- °Br.11.12.1922-+Honolulu 12.06.2002.
-z.v. Egide Daenen, °Br.18.11.1899-+ST.10.03.1961, en Maria-Mathilde Ceuleers, °Gorseme 27.11.1898-+Br.1979, die op de Luikersteenweg 60 woonden.
-klz.v. Henri Daenen, Br.°08.10.1873-+29.10.1933 en Maria-Elisabeth Gielen, °Br.20.01.1875-+1958, die op de Romeinseweg woonden en voorzitter van de C.O.O. was.
-achterklz.v. Egide Daenen, °Br.27.06.1835, en Anna-Catharina Van den Hove, Br.°09.06.1840-+13.03.1899, paardenkoopman-landbouwer op de Luikersteenweg 21.
-in 1952 vertrok pater Arsène Daenen naar de missies in Hawaï. Hij werd er studentenpastoor en leraar. In 1992 werd hij aangesteld als pastoor op het schiereiland Kalampapa op Molokaï waar permanent 75 melaatsen verblijven van wie de ziekte gestabiliseerd is.
- 02.-Priester Egide-Robert Coelmont.- °Br. 07.05.1896.
-z.v. Jean-Baptiste-Edouard Coelmont, Br.°22.03.1870-+19.11.1948, en Marie-Eugenie Poelmans, °Opheers 21.03.1869, (x Br.24.10.1895) en op de Dorpsplaats 33bis woonden.
-klz. langs vaderszijde van Egide-Augustin-Norbert Coelmont, Br.°28.02.1825-+04.06.1903, en Maria-Gertrudis Bels, °1825, (x Br.30.06.1855), die aan de Spikboom woonden.
-klz. langs moederszijde van Egide-Norbert Poelmans, Br.°1833 en Marie-Thérèse de Tilloux, °Ord.15.08.1834-+Br.12.10.1885.
-achterklz.v. gemeenteontvanger Willem Coelmont, Br.°11.09.1798-+12.09.1830, en Maria-Gertrudis Vanden Putte, °Halle-Booienhoven, 1791-+Br.21.07.1880, van op 'De Oude Piepel'.
-achterklz.v. Willem Poelmans, Br.°09.04.1798-+12.10.1881, en Joanna-Maria Coelmont, Br.°05.10.1804-+11.01.1894.
-achterachterklz.v. Egide-Norbert Coelmont, Br.°1774-+1825, en Anna-Agnes Schoofs, °Aalst 1771, die op de hoeve 'De Oude Piepel' woonden en de ouders waren van zowel Willem Coelmont, °1798 en Joanna-Maria Coelmont, °1804 (zijn overgrootouders langs beide zijden).
-In 1928 was hij pastoor te Jezus-Eik bij Brussel.