

## VIII.A.04. DE GEESTELIJKHEID

### a.- De Pastoors

#### **Emilius-Laurentius Spaas 1900 - 1923**

-----

Afkomstig van Hamont, waar hij gedoopt werd op 10 aug. 1854. Na zijn priesterwijding te Luik ging hij als kapelaan naar Millen en nadien naar St-Truiden. Daarna werd hij pastoor te Wange en te Herderen. Toen Petrus-Jan Dols, in 1900 deken van Hamont werd, verplaatste de bisschop van Luik Emilius Spaas van Herderen naar Brustem. Hij kwam er op 23 okt. 1900 toe.

Hij bleef 23 jaar de parochieherder en overleed te Brustem in september 1923 in de leeftijd van 69 jaar. Hij rust op het kerkhof te Brustem.

#### **Michaël Jans 1923 - 1951**

-----

Hij werd geboren te Zichem-Zussen-Bolder op 13 febr. 1875 in het gezin Machiel Jans-Margarita Tans, dat vijf kinderen telde. Zijn zus Joanna, was werkzaam als missiezuster in Indië. Zijn broer was de missie-bisschop Trudo Jans, die in China werkte van 1907 tot 1929, toen hij er vermoord werd op 09 september.

In 1900 werd hij priester gewijd door Mgr. Doutreloux en werd dadelijk kapelaan te Lommel. Te Bergilers werd hij pastoor in 1915 en op 19 sept. 1923 kwam hij als herder naar Brustem.

Zijn eerste belangrijk bouwwerk was het vervangen van de bouwvallige kapelanie op Kapelhof door een nieuw gebouw in 1926.

Pastoor Jans liet de kerk herschilderen en bouwde in 1935 twee zijkapellen voor de kinderen. Nu dienen deze kapellen als sacristie en winterkapel. Als voorzitter van de C.O.O. vanaf 1935 tot 1951, bouwde hij een rustoord met het onteigeningsgeld van het militair vliegveld.

Bij zijn parochianen is hij blijven voortleven als een goedige vader, de sociale raadsman, de leider en de proost van hun verenigingsleven, als de eenvoudige priester die het hart van zijn gelovigen kon beroeren. In 1948 werd hij gevierd omdat hij 25 jaar pastoor was te Brustem.

In de pastorie woonde hij met zijn zuster Katerina Jans, en zijn nicht Irma Schiepers.

In 1951 nam hij afscheid van zijn parochianen na gedurende 28 jaar met hen alle lief en leed gedeeld te hebben. Hij werd bestuurder in het ursulinenklooster te Wellen en overleed er op 27 juli 1958, 83 jaar oud. Hij werd te Brustem begraven.

#### **Antoon Smets 1951 - 1961**

-----

Hij zag het levenslicht te Hasselt op 16 febr. 1907 als zoon van Carolus-Antonijs-Edmondus Smets en Maria-Antonia-Mathilde Lodts. Na een tijd in het onderwijs gefungeerd te hebben, werd hij pastoor te Brustem in 1951.

Op 14 april 1953 koos men hem als lid van de C.O.O. en op 07 juli 1953 werd hij voorzitter. Op 10 april 1956 gaf hij zijn ontslag in de C.O.O. wegens gezondheidsredenen.

Op donderdag 07 dec. 1961 begonnen 's avonds plots de klokken te luiden: pastoor Antoon Smets was aan zijn ziekte bezweken op 57-jarige leeftijd. Hij rust in Brustem.

#### **Leopold Robijns 1962 - 1986**

-----

Hij werd geboren te Rijkel op 01 okt. 1909. Te Kamerijk (Fr.) werd hij priester gewijd op donderdag 07 juli 1938. Eerst was hij onderpastoor in Borgloon, daarna pastoor te Heks. Op 09 febr. 1962 kwam hij naar Brustem. Hij bleef er bijna 25 jaar in dienst van de parochie tot 01 sept. 1986.

Na zijn aanstelling begon hij met het in orde brengen en het moderniseren van de kerk. Maar zijn vernieuwde bidplaats brandde volledig uit op zondagnamiddag 07 febr. 1965.

Pastoor Robijns ontzag zich geen moeite om de kerk weer op te bouwen en in te richten, aangepast aan de nieuwe liturgische voorschriften. Ze werd ingewijd door Mgr. Heuschen op 19 mei 1968.

Op 01 sept. 1986 ging hij op rust en overleed op 14 sept. 1987. Hij werd op het kerkhof van Brustem begraven naast zijn voorgangers Antoon Smets en Michaël Jans.

#### **Lucien Lammens 1986 - 1998**

-----

Geboren te St-Truiden op 30.04.1930 als zoon van Lambert-Hubert Lammens en Lucia Vandevordt.

Na zijn priesterwijding werd hij kapelaan te Celles en vertrok als missionaris naar Bolivië, waar hij negen jaar verbleef.

Na pastoor te zijn geweest in Genenbos en Dilsen kwam hij naar Brustem. Hij herbouwde de parochiezaal, die nu 'Burchtheem' noemde. Ook de jeugd kreeg lokalen in het oud kosterhuis.

## **b.- De Kapelaans**

### **Daniel-Alfons Van Heyst 1910 - 1921**

-----

Afkomstig van Beringen, °08.11.1877. Zijn zuster was zijn huishoudster op Kapelhof 178.

Hij werd pastoor te Jesseren in 1921.

### **Meekers**

-----

Hij was leraar in St-Truiden en kwam alleen op de zondagen naar Brustem om de pastoor te helpen bij de diensten.

### **Justin-Felix Houbrechts 1921 - 1924**

-----

Deze Montenakenaar, °19.06.1871 werd achtereenvolgens kapelaan in Hoepertingen, pastoor in Kuttekoven, kapelaan in Brustem en pastoor in Batsheers vanaf 1924.

Hij verongelukte op het kruispunt Luikersteenweg-Mechelen-Bovelingen.

### **Joseph Van Hoof 1926 - 1936**

-----

Geboren te Lommel op 27 okt. 1894 als z.v. Frans Van Hoof en Maria-Catharina Alen. Hij was leerling in het klooster te Zepperen, trad in de Missiecongregatie van Scheut en studeerde wijsbegeerte in St-Truiden. Eerst werd hij kapelaan in de St-Jansparochie te Tongeren. Van 09.06.1926 tot 01.05.1936 was hij de dagelijkse helper van pastoor Michaël Jans. Hij was actief betrokken bij de oprichting van de 'Katholieke Studiekring' van de Boerenjeugd in 1933. Nadien werd hij pastoor in Grandville, Mettekoven en Hendrieken-Voort. Tevens was hij rector in het ursulinenklooster te Wellen.

Hij overleed te Ordingen op 25 okt. 1957.

### **Hendrik-Joseph Coenen 1936 - 1943**

-----

Geboortig van Hoepertingen, °14.08.1905 als z.v. Jean Coenen en Elisabeth Poncelet werd hij na zijn wijding leraar in het O.L.V.college te Tongeren. Dan werd hij kapelaan in Vivegnis (Oupeye) en daarna op 16.05.1936 kapelaan in Brustem, waar hij in 1938 het patronaat oprichtte voor jongens en meisjes. Hij verbleef

er tot 14.04.1943 en vertrok toen naar Beverst als onderpastoor.

Te St-Martenslinde werd hij aangesteld als pastoor, maar overleed te Hoepertingen.

#### **Karel-Jozef Vandenbroek 1944 - 1950**

-----

Geboren te Diepenbeek op 24.05.1915 als z.v. Joannes-Renier Vandenbroek en Juliana-Theresia-Maria Mertens. Hij deed zijn studies in het St-Jozefcollege te Hasselt en na zijn priesterwijding werd hij leraar. Hij kwam naar Brustem als kapelaan op 18.08.1944.

Hem werd gevraagd de plaatselijke bibliotheek te verzorgen van 17 nov. 1944 tot aan zijn overplaatsing in april 1950. Daarna werd hij pastoor in Beverst, Walsbets, Stal-Koersel en Gors-Opleeuw.

#### **Albert Fréson 1950 -**

-----

Geboren te Genk, werd hij eerst kapelaan in Verviers en in 1950 te Brustem. Daarna verhuisde hij naar Kermt.

#### **Leopold Frenay**

-----

Deze Hasselaar trad eerst binnen bij de Broeders van Liefde om nadien aan te sluiten bij de paters Jozefieten te Velm. Hij was een tijd werkzaam in Belgisch-Kongo en werd daarna kapelaan in Brustem en leraar in Herk-de-Stad.

#### **Alex Coenegrachts**

-----

Geboren te Millen, trad hij binnen bij de augustijnen van de assumptie (Marie ten Hemelopneming) of de assumptionisten en was enige tijd student in Rome om daarna leraar te worden in de St-Aloysiusschool te Zepperen. Ondertussen werd hij kapelaan in Brustem en nadien kapelaan te St-Truiden op St-Gangulfus. Hij overleed in 1995.

#### **Cyprianus-Hendrik Vandendijck**

-----

Deze Halenaar, °29.06.1914, familie langs moederszijde van de H.Johannes Berchmans, werkte eerst als loonarbeider bij de papierhandel Saels in Halen, werd postulant te Kortrijk in de congregatie van de passionisten en trad daarna binnen bij de paters assumptionisten.

Hij werd leraar en tevens kapelaan in Pironchamps bij Doornik en nadien leraar te Zepperen, tevens kapelaan in Brustem. Hij ging op rust te Zepperen en overleed er op 07 febr. 1986.

**c.- De Priesters**

**Egide-Robert Coelmont**  
-----

Geboren te Brustem op 07 mei 1896 als oudste zoon van Jean-Baptiste-Edouard Coelmont, °Br.22.03.1870-+19.11.1948, en Marie-Eugenie Poelmans, °Opheers 21.03.1869, die op de Dorpsplaats nr.33bis woonden.

In 1928 was hij pastoor in Jezus-Eik.

**Guillaume-Emilius Schoofs**  
-----

Hij werd te Brustem geboren op 23.03.1890 als zoon van Guilhelmus-Lambert Schoofs, °Br.19.04.1848-+05.06.1929 en Maria-Johanna Schoofs, °Br.05.11.1850-+03.03.1941. De ouders woonden toen op de Dorpsesteenweg nr.51bis, dus bijna aan de Bertiliaput. Hij was het zevende kind van negen en de jongere broer van onderwijzer Victor Schoofs.

In 1928 vertrok hij als missionaris naar Hawaï. In 1942 werd hij door zijn overheid benoemd tot Groot-Vicaris. Door toedoen van pastoor Michaël Jans werd hij met luister gevierd. Hij bracht ook een bezoek aan de paus te Rome. Op 20 okt. 1949 vertrok hij weer naar zijn missiegebied in Honolulu.

Groot-Vicaris Guillaume Schoofs overleed op 25 jan. 1968.

**Henri Daenen of pater Arsène**  
-----

Geboren te Brustem op 11.12.1922 als oudste zoon van Egide-Emile Daenen, °Br.18.11.1899-+10.03.1961, en Maria-Mathilde Ceuleers, °Gorsem 27.11.1898-+Br.1979.

Als jonge snaak leerde hij in de gemeenteschool van Brustem over pater Damiaan, de held der melaatsen. Op 30-jarige leeftijd vertrok hij in 1952 naar de missies in Hawaï en werd er studentenpastoor en leraar.

Begin 1992 werd hij pastoor op het schiereiland Kalaupapa op

Molokai. Langs de oostkust van Kalaupapa ligt Kalawao, het dodeneiland waar pater Damiaan leefde en zijn St-Philomenakerk bouwde.

Pater of father Arsène is ook directeur van het '*Damien Museum*' in Honolulu. Hij overleed te Honolulu op 12.06.2002.