

VIII.A.06.- DE SPIKBOOMKAPEL

Aan de Spikboomkapel werd gedurende de oorlog 1940-45 en voornamelijk in 't jaar 1944, vanaf de lente tot begin september elke avond het rozenhoedje gebeden. Mevrouw Ludovika Peeters-Coelmont (d.v. Egidius-August-Norbert Coelmont en Maria-Gertrudis Bels), die naast de kapel woonde bad voor. De omwonenden waren elke avond aanwezig en de kapel werd goed in de bloemen gezet.

Elk jaar wanneer de processie rond het dorp trekt, wordt het H.Sacrament er even uitgesteld. De families Vrancken, Poulus, Coelmont en Peeters hebben er steeds een punt van gemaakt om de kapel te versieren en vooral tijdens de processieomgang.

In april 1953 was de kleine kapel verzakt en 't houtwerk rotte weg. De families Poulus en Peeters lieten de kapel terug op- metselen met bakstenen en daarna bepleisteren met kalk. De deur werd vervangen en het altaar vernieuwd.

In 1955 was de Spikboomkapel weer in goede toestand en de lindebomen overwelfden en beschermeden haar. In het voorjaar van 1975 werden drie beelden uit de kapel geroofd.

In 1980 werd een volledige restauratie uitgevoerd. In 1995 werden de zieke lindebomen, die in 1830 geplant waren, weggezaagd en vervangen door jonge planten.