

Het nieuwe kasteel in rode baksteen, versierd met gele zandsteen werd in 1881 in neo-Vlaamse Renaissancestijl (15e eeuw) gebouwd door architect Josse Schadde uit Antwerpen. Deze bekende bouwkundige had meer dan 50 kastelen ontworpen o.a. het kasteel van Ordingen in 1879. Bouwheer was baron en burgemeester Ernest de Pitteurs-Hiegaerts, Ord.13.02.1835-+Brussel 06.01.1903, (x 26.07.1870 nicht Laure de Pitteurs-Hiegaerts (Speelhof, 02.04.1838, d.v. baron Antoine en Laure de Pitteurs), die er finantieel aan ten onder ging. Hij was z.v. Karel en Henriette van Houthem. Broer van Leon en Armand.

Kasteel en burcht werden op 28 juli 1905 op het vredegerecht door erfenis-licitatie (verkoop onder deelgenoten) verkocht aan zijn schoonzus barones Isabelle de Cartier d'Yves uit Ordingen, weduwe van Leon de P.-H., °Ord.27.12.1933-+09.05.1902, een oudere broer van Ernest. Zij had als kinderen: Christine, x Joseph Minette d' Oulhaye, °Leuven 1874-+Leuze 1950), Hélène (religieuze), Henriette x Georges de P.-H. °Zep.1858-+Brussel 1937), Antoine, °Ord.1895-+Tenerife 1962, Gabrielle, x Raymond de Meeûs d' Argenteuil, °Waasmunster 1893-+Wépion 1964) en Gerard.

Naast het oude waterkasteel uit 1366 welfde een heuveltje op: een ijskelder. In de winter werden ijsblokken gezaagd uit de kasteelvijver en die stapelde men op onder een gemetselde zoldering. Dank zij een dikke laag aarde werd het ijs bewaard tot de zomer. Dit was een natuurlijke reuzenkoelkast, die mettertijd uit de mode geraakte. In 1924 verdwenen ijskelder en oud waterkasteel, dat na 1778 nog opgeknapt werd door dorpsheer Willem de Stappers. De ommuurde groententuin bleef echter bewaard, maar verwilderde.

In 1933 kwam het kasteel toe aan Antoine de P.-H., °Ord.21.09.1895, oudste zoon van baron Leon en gravin Cartier d'Yves. Later hoorde het domein toe aan zijn jongere broer Gérard, °Ord.11.12.1899-+ST.24.06.1980. Op 26 febr. 1938 brandde het gebouw af en werd slechts gedeeltelijk in zijn vroegere glorie heropgebouwd door de architecten Dethiou en Radoux. Tijdens oorlog 1940-45 bezetten de Duitsers het kasteel en in het park werd in 1942-45 een ereperk voor hun gesneuvelde militairen aangelegd.

Op 29 sept. 1945 huwde baron-burgemeester Gerard de P.H. te St.-Pieters-Woluwe met barones Antoinette de Wolf de Moorsel, ° Brussel 14.04.1920, d.v. Fernand, °1891-+1945 en Margurrite du Roy de Blicquy, °1896-+1985. Er werden geboren:

- François-Xavier, -°Etterbeek 02.07.1946-+Leuven 23.03.1980.
- Gabrielle-Hélène-Brigitte, -°St-Truiden 19.09.1947.
- Marie-Angélique, -°St-Truiden 17.07.1950.
- Louis-Marie, -°St-Truiden 25.12.1954.