

VIII.D.01. DE PERIODE 1919-1940

In 1919, kort na W.O.I. werd het 9e Linierregiment, van het kamp van Beverlo te Sint-Truiden in garnizoen geplaatst.

Het 'Gesticht van Saffraanberg', een kostschool voor gegoede meisjes, werd in april 1919 door de staat gekocht en aangewend voor het onderbrengen en verplegen van 600 oorlogsinvalieden.

Stilaan stichtte men oud-strijdersbonden. In Aalst en Duras plantte men in juli 1919 een vrijheidsboom en op de Tongersesteenweg aan het huis Knuts werd een marmeren herinneringsplaat aangebracht voor de burgerwachten die daar op 10 aug.'14 door de Duitsers werden verzameld en weggevoerd.

10 VIII 14 - 10 VIII 19

Hier werd, op 10 Augustus 1914, de Burgerwacht van Sint-Truiden, na heldhaftig verzet, door de Duitschen in Krijgsvangenschap weggevoerd.

Reeds in augustus 1919 werd het pensionnaat van Saffraanberg omgevormd tot een Vlaamse Pupillenschool met een duizendtal leerlingen. In 1926 werd er ook een Franstalige lagere Pupillenschool opgericht. In 1933 werden de Pupillenscholen afgeschaft en vervangen door een Nederlandstalige Cadetten-school.

In september 1920 kwam het 2e regiment Lanciers naar St-Truiden. Ze werden ondergebracht in het 'Schuttershof' en hadden de beschikking over een overdekte 'manège' voor hun paarden.

De legerdienst werd in december 1936 van 10 naar 17 maanden gebracht. Alleen de sociale gevallen moesten slechts 12 maanden onder de wapens blijven. De soldij van een milicien bedroeg 30 ct per dag en dit was toen genoeg voor één glas bier of 6 sigaretten. In 1939 bedroeg de vergoeding reeds 1 F. De legerleiding was overwegend franstalig geïntereerd.

Op 17 aug. 1936 werd door de gemeenteraad 100 F gestort voor de platen met de namen van de twee Brustemse gesneuvelden die aangebracht werden in de krypte van het IJzermonument te Diksmuide. Het waren Jérôme Jeandarme en Jozef Boonen.

In mei 1937 bestelde het gemeentebestuur witte marmer bij Carrières Chartier, Peters en Cie te Comblain-au-Pont. Dit moest dienen om twee marmeren platen (60 op 70 cm) met foto's en vergulde palmen samen te stellen om de twee overleden militair en de twee achtergebleven weggevoerden te gedenken en te danken voor hun offer. Ze werden in december 1937 weerskanten van de kerkdeur geplaatst. De totale prijs bedroeg 724,40 F.

De vereniging van de oud-strijders kreeg een vaandel, om vaderlandse bijeenkomsten op te luisteren.

1914

1918

1914

1918

*Hulde en dank
aan*

VANMECHELEN
HERMAN

en

STIERS
THEOPHILE

Zij leden en stierven in
ballingschap te
Wittenberg (Duitschland)
voor België

*Hulde en dank
aan*

JEANDARME JEROME
Soldaat +Duffel

en

BOONEN JOZEF
Vrijwilliger +Kales
Zij stredden en sneuvelden
voor
België

Vanaf september 1936 gebeurden de eerste onteigeningen voor de
aanleg nabij de Luikersteenweg van een militair hulpvliegveld
met een oppervlakte van 24ha en 94a.

Wegens de oorlogsdreiging in Europa waren er drie belangrijke
mobilisaties: eind september 1938, in wanorde en zonder tucht;
april-mei 1939 in vijf fasen en een algemene van 26 aug.'39 tot
10 mei '40. Te St-Truiden was in de kazerne 'Schuttershof' een
regiment Gidsen (gemechaniseerde cavalerie) gekazerneerd, waar-
van prins Karel deel uitmaakte. In het kasteel van Ordingen werd
een hoofdkwartier van de mobilisatie gehuisvest.

Stilaan verhoogde de legersterkte zodat men in 1940 over onge-
veer 300.000 manschappen kon beschikken, verdeeld in 18 infan-
teriedivisies van elk 17.000 man. Met de vestingstroepen, het
vliegwezen, het luchtdoelgeschut, de genie en de bevoorrading kon
men op 600.000 militairen rekenen.

Maar ook de burgers kregen allerlei mobilisatiemaatregelen te
verwerken: inlevering van rundvee, sluitingsuren van de herbergen,
opeising van paarden met geleiders, van fietsen, auto- en
motorvoertuigen.

De tweede groep van het 2e Luchtvaartregiment (II/2) uit Nij-
vel kreeg tijdens de mobilisatieperiode het hulpvliegtuig van Brustem
toegewezen voor hun Fairey Firely IIM-toestellen. In 1939 en op
19 jan.'40 waren regelmatig 17 tot 19 vliegeniers ingekwartierd
bij garagist Remi Koekelbergh op de Luikersteenweg die voor logement
en voedsel zorgde. Alfons Daenen op de Borgwormse Kiezel moest een
lokaal ter beschikking stellen van het Belgisch Leger van 01
sept.'39 tot 10 mei '40 voor zes frank per dag. Ook bij
Bessemans-Grommen werd een lokaal opgeist van 13 febr. tot 15
april '40. In maart 1940 werden nieuwe jacht- vliegtuigen geleverd:
Fiat CR-42 Falco.